

CIDI jongerenorganisatie CIJO  
Postbus 11646  
2502 AP Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag

Den Haag, 24 mei 2017

Geacht Kamerlid,

50 jaar geleden, tijdens de Zesdaagse Oorlog, werd het Israëlijsche West-Jeruzalem aangevallen door Jordanië. Hierop maakte Israël een einde aan de Jordaanse bezetting van Oost-Jeruzalem, waarna geheel Jeruzalem onder Israëlijsche controle kwam. In heel Israël viert men daarom op 24 mei *Yom Yerushalayim*, Jeruzalemdag. En dat is niet voor niets een nationale feestdag: sinds de hereniging van Jeruzalem garandeert Israël namelijk de godsdienstvrijheid voor alle abrahamitische religies, op alle heilige plaatsen.

Joden kunnen weer veilig bidden bij de Westelijke Muur, moslims hebben toegang tot de Al-Aqsa moskee en ook christenen kunnen zonder problemen hun heilige plaatsen in de Oude Stad bezoeken. De door het Jordaanse leger vernietigde synagoges zijn herbouwd en het prikkeldraad dat de stad bijna 20 jaar lang verdeelde is verdwenen.

Helaas wordt deze vrijheid nu, 50 jaar later, weer ter discussie gesteld. Sterker nog: dit gebeurt de afgelopen maanden steeds vaker, met name bij UNESCO. Ondanks een waarschuwing van directeur-generaal Irina Bokova<sup>1</sup> blijven Arabische staten in hoog tempo resoluties indienen die de Israëlijsche aanspraak op Jeruzalem bestrijden, soms gesteund door Europese staten zoals Zweden. Andere VN-lidstaten gaan nog verder en ontkennen zelfs de historische en religieuze band die het jodendom en het christendom met Jeruzalem hebben<sup>2</sup>.

Dit is onaanvaardbaar: Jeruzalem is al duizenden jaren heilig voor joden, christenen én moslims. Niet voor niets bidden miljoenen joden overal ter wereld dagelijks richting de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem. Volgens het christendom is Jezus in Jeruzalem gekruisigd, begraven en opgestaan. Wie de suggestie doet dat de stad *alleen* in de islam heilig is, doet aan geschiedvervalsing. Daarom willen wij u oproepen om in binnen- en buitenland stelling te nemen tegen pogingen om de connectie tussen Jeruzalem en elk van de drie wereldreligies te ontkennen.

Nederland heeft zich gelukkig altijd tegen dergelijke resoluties uitgesproken en wij hopen dat de nieuwe regering en Tweede Kamer dit standpunt niet wijzigen. Alleen zo kan Jeruzalem een stad blijven voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Paul van der Bas  
CIDI jongerenorganisatie CIJO

Jarin van der Zande  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Avichai Meyer  
Bne Akiwa Nederland

Niek Bakker  
SGP-jongeren

IJAR Dutch Union of Jewish Students

---

<sup>1</sup> <https://vimeo.com/hiddevank/houdjeruzalemvooriiedereen>

<sup>2</sup> <http://www.jpost.com/Israel-News/Turkey-President-We-will-protect-against-the-Judaization-of-Jerusalem-490186>